



De Heer neemt ons te gast en Hij overlaadt ons met weldaden.

## **Jeanne Maria Victoria Godelieve ABBELOOS**

**echtgenote van de Heer Albert RUYMEN**

Geboren te Opwijk op 28 januari 1908, nam afscheid van ons  
in het Akademisch Ziekenhuis te Jette  
op 14 september 1981, gesterkt door het Sakrament der zieken.

**Dit melden U :**

De Heer Albert RUYMEN,

haar echtgenoot,

Marcel en Mia DE BOECK - RUYMEN, Koen en Sigrid,

Luk en Mia RUYMEN - VANDENBEMPT, Mieke, Jeroen en Bert,

Hubert en An RONDOU - RUYMEN, Geert, Inge en Elke,

haar kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw Bertha CORNELIS - ABBELOOS,

Mevrouw Maria DE COCK - ABBELOOS,

De Heer en Mevrouw Désiré ABBELOOS - BRUYNINCKX,

De Heer en Mevrouw Adolf GROESSENS - ABBELOOS,

De Heer en Mevrouw René CUYCKENS - ABBELOOS,

Mevrouw Reine RUYMEN - DELBECQUE,

De Heer en Mevrouw Raymond ROCHE - RUYMEN,

De Heer en Mevrouw VAN DEN BOSSCHE (+) - STOEFS - RUYMEN,

haar broer, zusters, schoonbroers en schoonzusters,

De Families ABBELOOS, RUYMEN, HULSBOSCH en HALLET.

U wordt uitgenodigd tot deelname aan de Eucharistieviering in de Kapel der Heilige Engelen, Ledeganckstraat 25, 1020 Brussel, op zaterdag 19 september 1981 om 10.30 uur.

De teraardebestelling zal plaats hebben op het kerkhof van Laken.

Samenkomst aan de Kapel om 10.15 uur.

Bloemen noch kransen.

Rouwbeklag : Breeschstraat 1, 1020 Brussel.